

5

MARC DE BEL

BOEBIEBOEKS

-Soezie Boebie-

KUIF & DE KNAGERS



Su Standaard Uitgeverij

MARC DE BEL BOEBOEKS

KUIF & DE KNAGERS



Naar het boek van
MARC DE BEL

scenario - lay-out - decor - kleur
IVAN ADRIAENSSENS

figuren
MICHAEL VINCENT

SILF is een creatie van Jan Bosschaert
(Affiche Strippgidsdagen Turnhout 1991)

Su Standaard Uitgeverij

Het boek
'SOEZIE BOEBIE'
bestaat in stripvorm uit twee albums :
'KUIF & DE KNAGERS' en 'TAURIK'.



Su Standaard Uitgeverij

ISBN 9002213131 D/2003/0034/45
© 2003 SCENARIO+TEKENINGEN MARC DE BEL







Maar terwijl jij en ik een nieuwe
blauwe droom in vliegen...



...zit Soeza gewoon te piekeren. Heel vreemd.



Niks aan de hand, zegt mama.
Meisjes maken zo iets door.
Soeza wordt groot, zegt ze.



Nou, als dat zo is, blijf ik toch liever klein !

Dag meneer Pannenkoek !

Speel niet met
je eten, Piepel !

Maar haar hele humeur sloeg om toen oma binnenkwam...



Pfff ! Heeft er iemand van
jullie al gehoord van 'Kuif
en de Knagers' ?

KUIF ? KUIF
DE RAT ???



Precies. De kleinzoon van de Rattenkoning.
Die heeft nu veel succes met zijn rockgroepje.
Herrie ! Ze maken zich klaar voor hun optreden
vanavond op de vuilnisbelt. Keutelmuziek !

KUIF ? EEN
ROCKSTER ?





Gaan we, Piep?

Ik trek ook nog even gepaste kledij aan!

Liever jullie dan ik. Een hele avond in die herrie!

Geef ons ook maar liever een leuk bal, hé mams? Drinkje, dansje...

HABOE!

Al wil ik wel eens een kijkje gaan nemen. Ik wil Kuif nog wel eens terugzien. Naar het schijnt barst hij van het talent.



Die ouwe Knoest Eekhoorn heeft ze de voorbije dagen horen repeteren. Hij blijft ook lekker thuis met een drankje!

TADAAA!!!

Voor mij een dubbele, ma!

Piep... Een gescheurde broek?



En een shirt met korte mouwen boven een met lange mouwen?

En een muts? In de zomer?

Een muts in de zomer, dat is cool, papa!



Een muts in de zomer is koel? Vreemde logica...

Na het concert afspraak aan de uitgang, horen jullie?

Afgesproken! HABOE!

Op de jeugd!





Alle keuteis,
wat een drukte!



Zie je wel dat we
iets vroeger hadden
moeten komen...



Kom, jullie
muskusratten
in de war...

Kuif is flink
verouderd
sinds we hem
de laatste
keer zagen...

Gekkie! Dat is het
voorprogramma.
Da's nooit veel soeps!



Rare types die
je hier ziet, zeg!

Vreemde
vogels...

Ja, op een concert
zie je beesten van
allerlei rang en slag !

Iedereen komt gewoon
feestvieren. Leuke sfeer !

Geen kinderachtig gedoe, gewoon volwassen amusem...

PIEPEL !
SOEZA !

Woel en
Wommel !

Mochten jullie het hol
nog uit op dit uur ?

Ja, hoor ! Onschuldig amusement !
Fijne muziek ! Leuke sfeer ! En
alleen maar ongevaarlijke dieren !

Een kameleon, bijvoorbeeld !
Had ik nog nooit gezien !

Een kameleon ?

Ze hebben mij gevraagd de kleuren van de volgsplot
te verwisselen, als kleurenexpert... Fijne job !!

Hé, Soeza !

KAMA !

Goh... Ik hoop maar
dat ze gauw beginnen !





Hé, jongelui! Wie wil er een pufje?

Hier op de belt vind je nog 'ns wat! Kijk, met filter! Veel gezonder! Ik ben Nico, trouwens!



Nee, bedankt hoor, Nico. Boebooks roken niet.



Ik ben er gek op. Ik kweek ook zelf tabak. Kijk, zelf geroid! Je wordt er lekker rustig van.



Ik heb in een boekje gezien hoe de mensen experimenteren met tabak op rattenlongen. Vies, hoor.



Die mensenbeesten gebruiken ons voor experimenten ???



Ja hoor, gruwelijk! Je had moeten zien hoe zwart die longen waren...

FJOEW! Blijf dat ik niet kan lezen...



Met het volgende bisnummer hoop ik dan eindelijk de Nobelprijs te winnen. Het heet :ik wil je.



SOEZA! PIEPEL IS ZIEK GEWORDEN!



PIEPEL!!! Hoe bestaat het?! Dat is nu al de derde keer! Nieuwsgierige keutel!

Hij heeft gerookt!

Eventjes...



Het was maar één trekje. Ik denk dat ik er voortaan maar afblijf.

Dat is je geraden!

Dan nu, op algemeen verzoek, mijn zevende bisnummer, uit mijn liedjesverzameling 'Blond op blond'.



GA NAAR
HUIS !!



OPKRASSEN !!

U hebt een oude rat in het
vak heel gelukkig gemaakt !
Veel plezier met Kuif
en de Knagers !



Goed. Laat
de fun maar
beginnen.

Ik ben
keuteinervus.



KUK !!! Hun
logo ! Ze gaan
beginnen !!



WELKOM IEDEREEN !
HIER ZIJN... KUIF EN
DE KNAGERS !!





Aan de rand van dit Biezebos
Zing en speel ik er vrolijk op los!



JOEHOE! Kuif rockt, nietwaar, Soes?



Soes?



En trek me geen zak 'an
Van die hele rataplan !!



HOP!



EN
HOP!

En het volgende nummer...



...draag ik op aan het
mooie, Boeboekgroene
meisje hier vooraan!



Toen ik je voor
het eerst zag...

... was je nog groen
achter je oren...





Een halfuurtje na het optreden...



SOEZA !

HUH ?



Het concert is al een halfuur
afgelopen ! Waar blijf je ?

Oeps... Goed,
ik ga met
jullie mee...

Mams en ik
hebben nog
een paar
nummertjes
gezien. Nogal
onstuimig,
niet ?



Soeza Boeboek ? Kuif
vraagt naar je.

KUIF ? Vraagt
naar mij ?

Volg ons backstage !



Mag ik, paps ? Mag ik ?

Wij gaan al naar
mams toe. We
wachten wel even.



Mee met twee rattensoldaten...
Dit herinnert me aan een vroeger
avontuur. Toen was ik wel bang...

Ach, er wordt
zoveel over ons
geklust...



Hé, Boeboekmeid !

KUIF !!

Haboe, allemaal !

Welkom in onze
backstagedoos !
Jongens, dit is
Soeza Suikerbol !

Hoi Soeza !

O juist, die
Boeboeks
zeggen altijd
'haboe' !

Ik bedoel natuurlijk Soeza Boeboek !
Wat een flinke jongedame ben jij in
een jaartje tijd geworden, zeg !

Dank je...

We vonden jullie optreden
fantastimistisch !

Het ging inderdaad
lekker vanavond !

NU NOG :
DE STAD !!

Jullie gaan optreden in de stad ?

Zeker weten, juffie ! We
vertrekken vannacht nog !
Passer de mus vond
ons goed en heeft ons
uitgenodigd !

Morgenavond : Kuif en de
Knagers live in Bombo's Club !

Bombo's Club... Tante
Knuij zegt dat het
daar keuteilleuk is...

Klopt ! Waarom ga je
niet mee ? Een zangeres
kunnen we altijd wel
gebruiken !

Dat mag ik nooit. Het
stikt er van de katten,
zegt mijn tante Knuij.

En ze heeft gelijk ! Spannend, toch ?

Kattenkonten schoppen
in de stad ! YIHAAAA !

Maar niet de dikste
kattenkont, want die
is van Bombo zelf !!

Soeza, ik moest je komen halen. We gaan naar huis. Hé, Kuif! Geweldig show!

Hé, Piepelmans!

Ik kom eraan. Veel plezier in de stad, Knagers...

Wie maakt er nog snel een poster van mijn Boeboekvriendin en mij?

Ikke! Zeg eens kaas in 't Engels!

KAAS IN 'T ENGELS!

Nou, haboe Knagers!

Goeie reis naar de stad, Kuif! Haboe Knagers!

Misschien zien we jou daar? Volg je kriebels, Soeza!

Zucht...

Ik denk dat Soeza goed zal slapen vannacht! Ze staat op de poster met haar idool!





Een prachtige professionele proppenschietor !!!



U gaat vanavond weér naar de stad? Mag ik mee? Mag ik mee?

Euh... Wat zeggen je ouders daarvan?



U bent een fantastisch
publiek! Dank u! Dank u!
Afspraak morgen, bij ons eerste
optreden in de stad!
In Bombo's Club!!

Goed, ik zal nog één laatste
liedje voor jullie zingen...

Het heet
AIE!!!

HAHAHA!
Droomsoes zat in
zichzelf te praten!

Ach, Piepel, jij bent niet de enige met dromen...

Ja, maar jij dagdroomt! Van de stad, zeker? Of van Kuif?

Euh... Ik droom over Kuif als zanger, wijsneus!

Typisch iets voor meisjes! Niks aan, hoor, zo'n beetje roken. Kijk, het Boeboeklied op blikjesbas.

Beetje vals, maar niet slecht...





Later die avond, net na zonsondergang...



Wat moet ik doen ?
Wat moet ik doen...

Kuif amuseert zich straks
vast rot op het podium
van Bombo's Club...



Ginds in de stad...

'Volg je kriebels, Soeza !'
Makkelijk gezegd, hoor !



Gevaarlijke katten in de stad... Pffff ! Zowel tante
Knuip als Kuif zeggen dat Bombo, de clubbuitbater,
vegetariër is. Wat is er nu zo gevaarlijk ?



Trouwens, ik ben
toch niet bang.

Domme katten!

SNIAP!



DAT WAREN JE LAATSTE
WOORDEN, BOEBOEKJE !!!

Vaarwel,
mooie
wereld...







O-oh... Ik moet gaan.
Mijn baasje vertrekt
naar de stad...

Naar de
stad...



Jazeker. Je komt
toch mee? Ik maak
een superster van je!

Maar mijn
ouders... Ik
mag niet !!

Vanavond treed je op met Kuif en je bent
meteen een ster. Het publiek zal van je
smullen. Dan zullen je ouders wel anders
piepen.



VOLG JE KRIEBELS, SOEZA!

...zei
Kuif...



Ik zal Passer je ouders laten waarschuwen.
En ik geef hem een pak vrijkaarten mee
voor de komende shows. Ze zijn meer
dan welkom. Wat denk je? Ga je mee?

Ik... Ik...



**IK DOE HET !!! IK
VOLG MIJN KRIEBELS !!**



**ZEG, LUIWAMMES! ALS JE NIET SNEL
DIE DIKKE KATTENKONT VAN JE REPT,
VERTREK IK ZONDER JE, HOOR!**



Net op tijd. Je had bijna alleen
gezetzen tot maandagochtend.
Kom op, de auto in. Mal beest.

Hij heeft je niet
gezien. Relax.
Het is twintig
minuten rijden
naar de stad.



VROEMM!!

Wat is dat ??

Wat?



Ik denk dat Boeboeks niet van auto's houden...





De zon is al een tijdje in de aarde verdwenen. Ik ben er niks gerust op.

O, Soes...



Hé, Boeboeks !



Hebben jullie de podiumlichten weer aangestoken ? Sinds gisteren is het hier weer gewoon vuilnisbelt, hoor !

Vergeef ons...
Wij zoeken Soeza.



Soeza Boeboek, die gisteren backstage mocht ? Sorry, niet gezien op deze ronde.

En die koning van jullie met z'n dodelijke potloodknuppel ?



Oh, dat is een oude legende ! Wij ratten worden steeds vredelievender, Boeboekje !

Ja, en als Kuif ooit zijn koning-opa gaat opvolgen, lopen we allemaal met bloemen in onze snorharen !



Het zijn de katten en muskusratten die je moet vrezen, niet ons.

Hebben jullie er al gezien op deze ronde ?



Nu je het zegt, we hebben Pandora als een gek de belt zien afrennen. Alleen.

Ze was wilder dan het hele concertpubliek van gisteren samen, toen we hier de security deden.



CONCERT ?? Ze zal toch zeker niet...



Piepel ? Wil je soms zeggen dat Soeza naar de stad is ?

Alle keuteis ! Zo dom is ze toch niet !!!

Wat ruik ik ?



KATTENBLOED !!!

Pandora heeft haar te pakken gekregen! Geen wonder dat ze zo wild weg liep!

Dat bloed... Ze hebben in elk geval gevochten.

Geen paniek! Gebruik jullie Simpai-gevoel!

Concentratie.. Ik voel dat ze in elk geval nog leeft... Maar ze is wel erg bang...

Tsss... Ze is meegegaan met een dikke stadskater!

?!
?

Met een kater?

Ja, een dikke, Rambo of Bonobo of zoiets...

BOMBO! De vegetariër! Gelukkig!!

Onmogelijk! Ik geloof er niks van!

Mij best, geloof me dan niet. Eigenwijze groentjes. Tsssss....

Niet zo snel, sidderaal! Hoe zag die dikke Bombo er verder nog uit?

Een dikke, witte kater met een slap oor... Dat is Bombo niet... Soeza is naar de stad met

TAURIK!!!

Die schurkenkat van Jan Appel! O nee!!!

Taurik gaat elk weekend met Jan Appel mee naar de stad... Hij heeft Soeza meegelokt!!!

Taurik? Jan Appel?

Hé, mijn staart! Straks breekt ie af! Tsssss!

Wat ik je zei: Dik! Tss! Wit! Tss! Slap rechteroor!

Boebooks? Vredelievend? Tsss...

We zijn er.
Verschuil je
maar weer
in m'n pels.
En goed
vasthouden !



Taurik ! Hier ! Dat lap je
me verdorie iedere week !!



Tot maandag-
ochtend, Appeltje !

Bombo... Hoe
noemde Jan
Appel jou ?

Niks, niks... Heb jij
hem mijn naam horen
roepen ? Ik niet.



En ? Wat zijn je
eerste indrukken van
de stad, Soeza ?

Hier doet het mij nogal
aan de vuilnisbelt denken...
En het ruikt net zo onfris...



Ach, het leuke van verlaten
panden is de rust... Er komt
hier geen kat. Bij wijze
van spreken dan, natuurlijk.



En als ze ooit nog eens verder
werken aan die nieuwe gebouwen,
verhuis ik m'n club gewoon.



Brrrrr, wat een
stinkend riool !!



Riool ? Dat is een
rivier ! De Walde !!

We zijn in m'n club !
Podiumlichten aan...

KLIK!

Maar we zijn
nog buiten ?!





Euh... Dit is je club ?

Jazeker !! Mijn eerste klas-vijfsterren-luxe-
openluchtclub met overdekt podium !



En die luxeleedkamers ?
En die lichtshow ? Die
fluwelen zitjes ?

Soezie, Soezie...



In mijn club zul je...
Hé, wat hoor ik ?



Misschien zwervkatten
die geen vegetariër zijn !
Kom maar even mee !



Ik weet een veilige
schuilplaats voor je.



Hier zal niemand
ons storen...



Ga hier maar naar
binnen. Ik haal
wat te eten...

Laat je me
alleen achter ?



Zo, wat wil je ? Gehaktballetjes ?
Sateetje ? Frikandelletje ?

Wat ? Jij was toch
vegetariër, Bombo ?



O... Juist ja... ik euh..maakte
maar een grapje. Een slaatje
dan maar ? Broccoli ?

Ik wil hier eigenlijk
niet alleen blijven...



**JIJ BLIJFT HIER EN
DAARMEE BASTA !!!**



Sorry, ik ben wat nerveus.
Ik zit nogal in met je
veiligheid. Tot zo meteen...



Hé, die kist... Ik
zit hier gewoon
OPGESLOTEN !!!!



Val getrapt ? Maar mijn tante Knulp is zo vol lof over die dikke Bombo...



Maar... Dat is toch dikke, witte Bombo?

Witte Bombo? De echte Bombo is ros!

Wij geloofden dat Taurik een club had, net als Bombo. Hij heeft ons deze jurkjes in vleeskleur gegeven, dat staat lekkerder, zei hij.

Commerciëler bedoelt hij dan wellicht...

Wij vormen namelijk een groepje. Op een avond waren we aan het repeteren...

... toen Passer de mus langskwam, de talentenjager van Bombo.

Hij steide ons voor om op te treden in Bombo's Club, als we mochten van onze ouders.

We waren door het dulle heen.

En toen werden we weer verrast...

Het was Taurik!

Hij zei dat hij ook een nachtclub had, en ook talent zocht. Hij wou ons kost wat kost laten optreden vóór Bombo. Hij gaf ons meteen een goed idee voor een groepsnaam...

Drie muisjes... **M3 !!!!!**

Verdwaasd door het beloofde succes gingen we met Taurik mee, zonder het eerst aan onze ouders te vragen...



En zo zitten we hier
nu al een paar dagen...

Maar we klimmen toch
gewoon naar dat raam?



Hebben we al
geprobeerd.
Brokkelstenen!



Ik heb hier ervaring mee!
Ik waag het erop!

Nee, Soeza! Je zal
te pletter storten!



HOLA!



Ik ben in dezelfde val getrapt... Waarom
houdt hij ons gevangen?

Geen idee.



Wacht maar!



O jee...
Dat gepleisterde stuk,
dat gaat nog wel...

...Maar dan kom je
aan de brokkelstenen!



We zeiden het
je toch, Soeza!

Kom vlug naar
beneden!!

Je gaat
vallen!

Naar beneden komen is even
gevaarlijk als verder klimmen!
Als ik nu eens die spijker...

* Lees album 2 'Acht ogen, acht poten!'



Hop ! Houvast !



IK DURF NIET TE KIJKEN !



ALHOEWEL ?!



SOEZA !!



KLOF!



Onthouden voor een volgend avontuur : op een beschimmelde doos kan je zacht landen...

Soeza !
Alles oké ?

Alles oké... Ja hoor !
We hebben nu een hefboom !



Trekken, meiden !!
Eén... twee... HMPF !!

Het lukt !!



Ze schuiven de kist
al weg voor ons...
Hoe attent !!



Krol is de naam...

En Knurft! Hapjes brengen naar hapjes... Het lijkt een beetje op water naar zee dragen. Maar we weten wel beter !!

Ik heb twee collega's meegebracht...



Julie hebben geluk. Het frietkraam was net gesloten !

Gesloten ? Hoe komen jullie dan aan die lauwe, vette troep ?



Een pas gesloten frietkraam betekent : volle vuilnisbakken. Ik wou dat ik kon mee-eten. Maar ja, ik ben al dik, en jullie moeten het nog worden...

Je ziet eruit als een mee-eter.



Ze willen ons gewoon vetmesten... Zeg dat het niet waar is...



Hé, lekker ding ! Geef jij Krol eens een kukeitje !!



RHAAH!
Omdat je 't zo lief vraagt !!



AWAWAWA ! Een kukeltje is een kusje !! Geen mep !

Mij 'n zorg !



Ik ben verminkt ! Mijn mooie aangezichtje !!

Idioten ! Hou die Boeboek in de gaten !!

Hihihihihii !!



Daar gaat ze al !
Grijp haar !

Met plezier !!

Het hapje neemt de benen !!

Rennen, Soeza !!!



We grijpen haar !!!

GRRRR!!!



Hahaha ! Het tweekoppige monster zit klem !!



En hopelijk nog een tijdje, want dit is een lange gang...





RENNEN, KAFKATERS !!!



O nee...



Alle keutels... Hier verlies ik kostbare tijd...



Ze loopt als een kampioene, maar trappen lopen is toch nog iets heel anders...



Wat gaan jullie nu met me doen ?
Me ook nog wat vetmesten ?

Of me hier ter plekke opeten ?



Ik sta hier op een rooster... ?



HABOE !

Hé !!!



WAAAAARGH !!
Wat een smurrie !!



Gelukkig is er licht aan het einde van de tunnel...





Einde van de rivier... Oma Gnoia zegt nochtans dat rivieren in de zee eindigen...



He, schoonheid !



Je hebt het koud, hé ?
Kom hier, dan knuffel ik
je even warm !

Euh... Het gaat
wel, dank je.



YO, GROENSMOEL !
WAT MOET JIJ HIER ?



Vieze stinkerd ! Ga terug
naar waar je vandaan
komt ! Jij hoort hier niet !



Hé, zeg !! Wat
heb ik jullie
misdään ?



Kom, vrienden, laten
we geen tijd verspillen
aan die augurk.



Voorzichtig, schoonheid.
Dit huis is onbewoond.
Door mensen, bedoel ik...



Erger kan de situatie
niet meer worden. Ik
ben alleen, nat en vuil.



Een warm, droog plekje
zou fijn zijn... Met iets
te eten in de buurt.



TCHWOF!! TCHUCK!!



EEN PROPPENSCHIETER!!

DAT GELUID
KEN IK !!

Of in dit geval :
EEN SPIJKERSCHIETER !



OEPS ! Jij bent geen straatrat !
Jij bent een Boeboek !

Dat wist ik al. Eerst schieten,
dan kennismaken ? Wat een
manieren !



Mijn excuses. Wees maar niet bang, ik ben Muk.
Soeza Papaver.



Ik kom uit het Biezebos. Of,
meer recentelijk, uit de Walde.
Woon jij hier alleen ?

Zucht... Nee...



Ik woon hier met mijn mama en mijn
zusje Miezel. Maar die is vermist, en
mijn mama zoekt haar nu...

MIEZEL ?



Ze is waarschijnlijk opgepakt
door katten. Als ik wist waar
ze was, ging ik haar meteen
redden...

Dan word jij ook een
prooi ! Luister, Muk...



THE PIANO HAS BEEN DRINKING !! NOT ME !!

?!

Wat voor een zuipschuit
is dat daar ? Hij gaat
vallen !!

O, da's oom
Oswald.



O, dat gevoel ken ik ! Neem toch maar snel een bad. Stel je voor dat je zo helemaal vies in slaap sukkel!

Ja ! We nemen samen een bad !! Kom, Soeza !



HU STORT TE PLETTER !

Ach, hij weet wel wat hij doet. Hij komt even z'n roes uitslapen. Straks gaat ie dan weer uit om te drinken. En dan komt hij weer terug.

Hij is de landing op de matras in elk geval gewend...



Dat zei ik toch ? Oom Oswald ! We hebben bezoek ! Soeza Boeboek !!

Een Bbbboeboek ? Wel een onwtetrickend exemplaar ! Ik dacht dat julie zo zuiver en biologisch waren ? Hips !

Het is een lang verhaal. Ik ben in de Waide gesukkeld...



En we houden onze kleren aan, dan zijn die meteen ook gewassen ! Mama heeft lucifers, we kunnen onze kleren straks drogen boven een vuurtje ! Volg me !



Hier op het koertje staat ons privé-zwembad, altijd goed gevuld met lekker fris regenwater !!







Hé, je hebt ons vriendje pijn gedaan... Dat kunnen we niet zomaar laten gebeuren!

Ga jij eerst, of ik, Kik?



HELA !!!



Zozo... Koppig Boeboekje. Even kijken of je reflexen even scherp zijn als mijn mes...

Kik! Domme macho! Dat is ons mes tegen katten! Stop weg dat ding!!



Jaaaa, groensmoeltje, wees maar lekker bang van Kik...

KIK!
Hou op!!



Hahaa! Ja, ga maar lopen, of ik spijker jullie tegen een muur van die lelijke stad van jullie! Schoffies!

Kom, we smeren 'm.

We zijn niet bang van jou, maar van het beest dat achter je staat, groensmoel!!



Hé, pittig dingetje...



Ik kwam net op tijd, geloof ik.
De stad lijkt me niks voor jou...

NICO !

Jij ouwe
Biesbeekrat !
Jij hier ?



Heb jij die muizen doen
schrikken of zijn ze
gevlucht voor de stank ?



Stank ? Nicotine-aroma ! Zeg, waarom zei
je me niet dat je ook naar de stad kwam ?
Dan hadden we samen kunnen reizen !

Ik... wist toen nog niet dat
ik hier zou belanden...



O JEE !! Ze beginnen al !!

KUIF EN DE KNAGERS !!



Kom, spring maar achterop.
Ik breng je in looppas naar
je oude vrienden. Die helpen
je wel verder, na het concert.



Jahaa ! Misschien kan ik straks lekker veilig
weer met Kuif en de Knagers naar huis !

Puf ! Puf ! Je zou verwachten
dat dat vele roken me wat
longvolume zou opleveren...
Niks hoor !! Ughf ! Ughf !



Maar... Die muziekdreun
komt uit een muziekclub
voor mensen, daar beneden
aan de overkant ! !!

Een concertzaal,
noemen zij dat.
Bombo's Club is
onderin, in de
kelder !!



Zo hoort geen mens het kabaal van de muziekgroepen die optreden in Bombo's Club. De concerten van de mensen klinken veel luider!

Slim bekeken!



Mijn tweede bisnummer gaat over mijn favoriete dessert en het heet: 'Ik wil je'.

O. Hij weer.



Daar op een van die stapels palletten is de club. Onder de gewelven. Groovy!

Luister! Het voorprogramma is al begonnen!



NICO!! ER LIGT DAAR EEN **HOND**!!

O, dat is die ouwe Pots maar. Die doet geen beest kwaad. Tenzij katten die hier binnenkomen.



Hier zijn we dan, Soezaatje...
WELKOM IN BOMBO'S CLUB !!!

Ik wil je!
Ik wil je!
Ik wil je!
Sorbet!!

MARC DE BEL BOEBOEKS



PIEPEL en SOEZA zijn héél vreemde wezentjes. Ze lijken uiterlijk wel een beetje op menselijke beestjes of beestige mensjes, maar ze zijn noch het één, noch het ander. Het zijn Boeboeks. Boeboeks vertonen zich heel zelden. Sommige kinderen hebben er zelfs nog nooit één gezien. Jammer. Misschien komt daar wel verandering in, nadat ze dit boek gelezen hebben. Want hoe meer je aan ze denkt, hoe meer kans dat je er eentje tegenkomt.

Marc de Bel heeft de spannende verhalen over de Boeboeks op papier gezet in boekvorm, en hier is nu de strip. PIEPEL en SOEZA spelen de hoofdrol in het avontuur 'SOEZIE BOEBIE'. 'KUIF & DE KNAGERS' is het eerste stripalbum van dit verhaal. In 'TAURIK' lees je hoe het afloopt.



SOEZA verneemt dat rattenprins Kuif nu de leider van een muziekgroepje is. Op het concert wordt ze helemaal verliefd op de rockende rat. Wanneer ze hoort dat de Knagers de dag erna in de stad spelen, wil ze er zelf ook heel graag heen. Zal ze ongehoorzaam zijn en stiekem toch vertrekken?

Reeds verschenen :



BEZOEK DE WEBSITE
www.marcdebel.be



KIJK ALVAST
UIT NAAR HET
VOLGENDE ALBUM !
'TAURIK'
verschijnt op
15 oktober 2003

DIT ALBUM IS GEDRUKT
OP BOEBOEKPROEF
GERECYCLEERD PAPIER



ISBN 9002213131
D/2003/003445

© 2003 SCENARIO+TEKENINGEN MARC DE BEL

su

Standaard Uitgeverij



9 789002 213137